



Fra afsløringen af NIELS STENSEN-monumentet (den 25. oktober 1963) foran Universitetsbiblioteket, Nørre Allé, København. Billedhuggeren, professor GOTTFRED EICKHOFF taler. (fot. PREBEN NIELSEN).

ET STENO-MONUMENT

NIELS STENSEN (NICOLAUS STENONIS, STENO) blev født i København nytårsdag 1638 og døde allerede den 25. november 1686 i Schwerin som katolsk biskop, efter at han havde ydet fremragende naturvidenskabeligt arbejde indenfor anatomi, fysiologi, biologi og geologi med mineralogi. Som videnskabsmand må NIELS STENSEN sidestilles med de største, og den katolske kirke overvejer at optage ham iblandt helgenerne.

I sin fødeby København har NIELS STENSEN nu fået et mindesmærke, der den 25. oktober 1963 afsløredes på pladsen foran universitetsbibliotekets 2. afd. (naturvidenskabelig-medicinsk litteratur). Billedhuggeren professor GOTTFRED EICKHOFF har villet fastholde den episode i NIELS

STENSEN's liv, da han stod på sin anatomiske forsknings højdepunkt og i februar 1673 holdt forelæsning i det københavnske anatomiske institut (*Theatrum anatomicum*). På monumentets sokkels forside står kun det navn: STENO, hvorunder NIELS STENSEN er verdenskendt. På soklens bagside står: »*anatomicus, geologiæ fundator, servus Dei*« — »anatom, geologiens grundlægger, Guds tjener«.

The Danish scientist NIELS STENSEN (NICOLAUS STENONIS, STENO), born in Copenhagen (1638), has now been honoured in his native town with a monument, which was erected (october 1963) in front of the University Library, 2. division. The artist, professor GOTTFRED EICKHOFF, has intended to preserve that episode in the life of NIELS STENSEN, when he stood at the culmination of his scientific career and publicly lectured on anatomy (february 1673) in the *Theatrum anatomicum* in Copenhagen. On the front of the monument is seen the name STENO. On the reverse NIELS STENSEN is characterized as: »*anatomicus, geologiæ fundator, servus Dei*« — anatomist, the founder of exact geology, a servant of God.

AXEL GARBOE.