

Afdøde Medlemmer.

C. TH. BARTHOLIN.

6. Decbr. 1844—5. Maj 1926.

Magister CASPAR THOMAS BARTHOLIN fødtes i København den 6. December 1844. Hans Fader var Skolebestyrer I. C. BARTHOLIN, og han kunde — hvad ogsaa hans tre Navne peger paa — føre sin Stamtavle op til de berømte BARTHOLINER, som i det 17. Aarh. kastede Glans over dansk Videnskab. Han blev Student fra Roskilde Cathedralskole 1863 og tog i 1875 Magisterkonferens i Naturhistorie med Botanik som Hovedfag. Han blev Huslærer paa Lolland og var iøvrigt en stor Del af sin Levetid optaget af Lærergerning ved private Skoler i København; fra 1881 var han tillige ansat ved Universitetsbiblioteket, beskæftiget med Katalogiseringsarbejde; herfra tog han sin Afsked i Oktober 1925.

Samme Aar, i hvilket BARTHOLIN tog sin Magisterkonferens, udsatte Universitetet en Prisopgave: En Bearbejdelse af de i Kulformationen paa Bornholm forekommende Planteforsteninger, og BARTHOLIN, som just havde tilbragt denne Sommer paa Bornholm og der foretaget nogle Indsamlinger af Planterevningerne i Juralagene, følte sig naturlig tiltrukket af denne Opgave. Han foretog derfor det følgende Aar store Indsamlinger ved Onsbæk, Nebbeodde og Bagaa, hvorved han skaffede sig et Materiale, der satte ham i Stand til at indlevere en Besvarelse af Opgaven. Denne Besvarelse blev kun bedømt med et „hæderligt Accessit“, idet Bedømmelseskomiteen vel udtalte sig anerkennende om det palæontologiske Arbejde, der „bærer Vidnesbyrd om at være udført med Samvittighedsfuldhed“ og hvorved det er „lykkedes ham at udvide betydeligt Kjendskabet til den fossile Flora paa Bornholm“, hvorimod Komiteen var mindre tilfreds med hans Behandling af den geologiske Side af Sagen, idet — hvad BARTHOLIN selv havde fremhævet i Indledningen — „hans Fraværelse fra Hovedstaden havde hindret ham i at benytte Litteraturen og de herværende Samlinger i saa stort et Omfang, som det vilde have været

ønskeligt. Navnlig giver dette sig tilkjende i den overordentlig kortfattede Oversigt over de Resultater, som han mener at være kommen til med Hensyn til den bornholmske Kulformations Stilling overfor nærtstående Dannelser i andre Lande, et Spørgsmaal, der bør betragtes som hørende ind under en fuldstændig Besvarelse af Opgaven." Dette maa forekomme i alt Fald Nutiden en ubillig Fordring, der for det første ikke fremgaar af Opgavens Ordlyd og for det andet vilde have givet Arbejdet med at løse den et saadant Omfang, at den næppe kunde ventes løst af en ung Mand i den forholdsvise korte Tid, der var levnet til Besvarelsen. Nu, 50 Aar efter, hvor vort Kendskab til denne Side af Emnet ikke er stort videre, end BARTHOLIN's var, kan man se, at han har udført sit Arbejde saa godt, som det var muligt, og at han nok havde fortjent Gulmedaillen for det. Af forskellige Grunde blev Resultaterne af dette Arbejde først publiceret i 1892—94; det fremkom da i 18. og 19. Bd. af „Botanisk Tidsskrift“ under Titlen „Nogle i den bornholmske Juraformation forekommende Planteforsteninger. I *Cryptogamae*, II *Cycadaceae*, *Coniferae* (45 S. + 4 S. fr. Résumé, samt 14 lithgr. Tavler).

I 1897 udgav han sammen med K. RØRDAM: „Om Forekomsten af Juraforsteninger i løse Blokke i Moræneler ved København“ (Danmarks geol. Undersøg. II. Række Nr. 7), og i 1910 kom hans „Planteforsteninger fra Holsterhus paa Bornholm“ (D. G. U. II. R. Nr. 24). Denne Flora, der indeholder Typer yngre end de dengang kendte bornholmske Plantefossiler, blev af BARTHOLIN anset for at tilhøre det ældste Kridt (Wealden), men er senere henført til Malm (hvid Jura), se C. MALLING's Foredrag om den marine Lias og Wealden-Aflejringerne paa Bornholm (Meddel. fra Dansk geol. Foren. Bd. 5 (1920), S. 55—57). BARTHOLIN's Afhandling var udarbejdet paa Grundlag af et Materiale, indsamlet af K. A. GRÖNWALL, men forøvrigt har BARTHOLIN selv ved mange Rejser til Bornholm fremskaffet store Samlinger, som nu tilhører Mineralogisk Museum.

BARTHOLIN var Medlem af Dansk geologisk Forening fra 1897 til sin Død, som indtraf ret uventet 5. Maj 1926 efter kun 14 Dages Sygeleje. Han var navnlig i tidligere Aar en ret jævnlig Deltager i Foreningens Møder og Ekskursioner, men den rolige og stilfærdige Mand var aldrig fremtrædende i Foreningslivet.