

## VALDEMAR SCHMIDT.

7. Januar 1836—26. Juni 1925.

JOHAN HENRIK GAMST VALDEMAR SCHMIDT fødtes i Hammel Præstegaard NV for Aarhus 7. Januar 1836. Han tilhørte en udpræget Præsteslægt, som stammede fra Norge, hvorfra hans Tipoldefader flyttede til Danmark 1746 og blev Kapellan i Nysted; det



Paa Ekspursionen i Thy og  
Han-Herred 1908.

var derfor ganske naturligt, at VALDEMAR SCHMIDT, der blev Student 1858, valgte det teologiske Studium. Han tog sin Embeds-eksamen 1859, men havde dog forinden kastet sig over den Studiegren, som skulde blive hans egentlige Fag: Ægyptologien, i hvilken han var den første og i mange Aar den eneste herhjemme. Her skal ikke dvæles nærmere ved Professor SCHMIDTS Løbebane som Universitetslærer eller ved hans iøvrigt brogede Liv med de mange Hverv af snart den ene og snart den anden Art, som blev overdraget ham og som han paatog sig med aldrig svigtende Beredvillighed og med en alles Hjerter vindende Elskværdighed. Hans litterære Produktion er ikke stor, men saa meget desto større er det Arbejde, han har udført for Videnskaben ved sine Indsamlinger af værdifuldt Materiale, der nu i Hovedsagen findes i den ægyptiske Oldsags-samling i Ny Carlsberg Glypto-

tek, og som han erhvervede paa sine 34 Rejser til Ægypten.

VALDEMAR SCHMIDT var ugift og han kunde derfor i fuldeste Maal hellige sig sine mange Interesser og dyrke Livet i de videnskabelige Foreninger, hvoraf han var Medlem. Ja, ikke nok med det: han deltog i enhver Kongres og i enhver Ekspursion, han blot kunde overkomme, — og det var i Sandhed ikke faa. Bekendt for os, der havde den Glæde at være Medlem af Dansk geologisk Forening samtidig med ham, er især de to Ekspursioner i 1901 og 1908, hvor VALDEMAR SCHMIDT stillede om Morgenen paa Aalborg

Station, kommende direkte — uden Natteophold — henholdsvis fra St. Petersborg og Luzern — straks parat til at gaa videre. VALDEMAR SCHMIDT havde efterhaanden faaet Interesse ogsaa for Geologien og deltog blandt andet i den geologiske Kongres i Bologna i 1881, hvorfra man foretog en Udflugt til STENOS Grav i San Lorenzo's Krypt i Firenze. Han blev Medlem af D. G. F. i Marts 1900, og var ikke blot til den sidste Sæson, i hvilken han levede, en flittig Deltager i Møderne, men deltog endnu i sin høje Alder i adskillige større og mindre Ekskursioner, paa hvilke Deltagerne havde rig Lejlighed til at stifte Bekendtskab med de mest fremtrædende af hans Egenskaber: hans Lærdom, hans store Elskværdighed, Beskedenhed og Nøjsomhed, og hans næsten ukuelige Energi, der overvandt Besværligheder, som andre Mænd i hans Alder vilde have følt sig skræmmede af. Hvad enten Turen gik til Harzens Bjergværker (hvor han lige som vi andre blev iført en gammel Bjergmandsdragt med en komisk kortlivet og kortskødet Spidskjole med Metalknapper og en dertil hørende flad, bredskygget Filthat), eller den gik til Jyllands Bakker og Heder: ikke vilde han give op, og kun højst ugerne benyttede han sig af den Vogn, der var stillet til hans Raadighed i Egenskab af »Ekskursions-Æresformand« paa den tre Dages Tur til Midtjylland i 1917. Endnu i sit 88. Aar deltog han d. 19. Maj 1923 i Ekskursionen med Biler til Roskilde—Herns Herred—Frederikssund. Mindet om mangt et hyggeligt Samvær krydret med Anekdoter fra VALDEMAR SCHMIDTS utrolige Forraad vil af Medlemmer af D. G. F. blive bevaret i venlig Erindring.

V. N.

---

### TH. BJERRING PEDERSEN.

26. Januar 1898—2. Juli 1925.

THORKIL LUDVIG NIELS BJERRING PEDERSEN fødtes i København d. 26. Januar 1898. Han blev Student 1916, og efter i nogen Tid at have studeret ved Polyteknisk Læreanstalt kastede han sig over sit egentlige Kald, Geologien, i hvilken han tog Magisterkonferens i 1924.

Før sin Eksamen havde han dog i lang Tid været inde i videnskabeligt Arbejde; bl. a. har han opdaget den bekendte Lokalitet for miocæne Planteforsteninger ved Engesvang. Universitetets Guldmedalje tildeltes ham i 1922 for en Afhandling om Rastritesskiferen paa Bornholm; en foreløbig Meddelelse herom er publiceret i nærværende Tidsskrift, idet han havde planlagt og begyndt en mere omfattende Undersøgelse af disse Dannelser. Samtidig havde han med stor Iver kastet sig over det fra dansk Side ret forsømte